

Jørgen Stenbæk (23. november 1937 – 10. marts 2022)

Jørgen Stenbæk blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1965 og ansattes kort efter som videnskabelig medarbejder i Kirkehistorie samme sted. Fra 1972 var han som lektor med til at opbygge den gymnasielæreruddannelse i Kristendomskundskab (senere Religionsvidenskab), der i år kan fejre 50 års jubilæum. Da han samtidig engagerede sig i faglige sammenhænge både nationalt og lokalt – han sad f.eks. i redaktionen for *Kirkehistoriske Samlinger* 1978-1984 og var formand for Universitetshistorisk Udvalg 1989-1999 – var det begrænset, hvor megen tid der blev til hans egen forskning.

Med oprettelsen i 1991 af en særlig stilling som lektor i kirkelig institutions- og retshistorie fik Jørgen Stenbæk omsider mulighed for at koncentrere sig om sin hovedinteresse: kirkeret. Baggrunden var, at han i 1989 havde været med til at oprette Selskab for Kirkeret som et forum for diskussion af kirkeretslige spørgsmål mellem teologer og jurister. Stenbæk sørgede for, at Selskab for Kirkeret fik hjemsted på Aarhus Universitet og blev selv dets første formand (1989-2004). Efter at have været ansat ved Aarhus Universitet i mere end 35 år gik Stenbæk i 2001 på pension. Den 10. marts 2022 døde han i en alder af 84 år.

Som ung bifagsstuderende i Kristendomskundskab fulgte jeg Jørgen Stenbæks undervisning i kirkehistorie, og da jeg i 1982 fik et kandidatstipendium på Det teologiske Fakultet, blev han min hovedvejleder. I de følgende år oplevede jeg, hvordan Jørgen Stenbæk og hans hustru, fakultetssekretær og cand.theol. Hanne Højte Stenbæk, i deres velmagtsdage udgjorde en stærk personlig akse på Det teologiske Fakultet. Takket være dén mødte man som kirkehistoriker en særlig lydhørhed hos fakultetets ledelse.

Om Jørgen Stenbæk som lærer, vejleder og siden kollega har jeg kun gode minder. Af natur var han beskeden, og han gjorde ikke meget væsen af sig selv. Men med sin rolige fremtoning, understøttet af sin statur, gjorde han et stabilt og tillidsvækkende indtryk. Udadtil var Stenbæk en værdsat foredragsholder i både faglige, folkelige og kirkelige sammenhænge, og internt på Det teologiske Fakultet kan især hans rolle som leder af ekskursioner for

studerende og kollegaer fremhæves. Da Stenbæk var født i Sønderborg på Als, kun få kilometer fra Aarhus Universitets kursusejendom Sandbjerg, var han selvskreven som guide på de ekskursioner, der holdtes i forbindelse med Det teologiske Fakultets lærermøder på Sandbjerg.

Varige spor af faglig art har Jørgen Stenbæk sat sig i Selskab for Kirkeret, der fortsat er et frugtbart forum for kirkeretslige studier og diskussioner og fortsat har hjemsted på Teologi i Aarhus. Hans store værk om den danske præsteforenings historie, *Præsternes forening gennem 100 år*, der udkom i forbindelse med foreningens hundredårsjubilæum i 1999, vil i mange år fremover stå som den autoritative fremstilling af en central aktør på den danske kirkepolitiske scene. Men det kan også nævnes, at en artikel om den lutherske trestandslære, som Stenbæk offentliggjorde i *Religionsvidenskabeligt Tidsskrift* i 1990, har spillet en vis rolle for arbejdet i LUMEN-centret og stadig kan ses citeret den dag i dag.

Per Ingesman



Jørgen Stenbæk brillerede som guide på de ekskursioner i det sønderjyske, der fandt sted, når kirkehistoriske kollegaer eller Det teologiske Fakultets lærere mødtes på Sandbjerg. Her er han fanget i gang med at fortælle under et stop i Gråsten i 1989. (Foto: PI)